



Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye'de Sosyal Politika

Ayşe Buğra
İletişim Yayınları
275 Sayfa, Aralık 2008
İstanbul

Hayirseverliğin dönüşü...

Ayşe Buğra bu kitapta, Türkiye'deki sosyal politika tarihinin ve tartışmalarının eleştirel bir analizine yöneliyor. Yoksulluğa yaklaşım konusunda, 16. yüzyıldan itibaren Kapitalizm'in gelişmesine refakat etmiş olan iki yaklaşımın mücadelesi bağlamında yapıyor bunu. Değerler sisteminin merkezine çalışmayı koyan ilk yaklaşım, kamu kaynaklarının sosyal amaçlarla kullanımı konusunda kuşkucudur ve yoksulluğu, yoksulu suçlayarak açıklama imkânını tükettiğinde, hayirseverliği vurgular. Hak temelli olan ikinci yaklaşım ise, toplumu emek piyasasının önüne koyar ve yoksulluğu politik bir sorun olarak ele alır. İki yaklaşım arasındaki mücadele, kapitalizmi saf haliyle korumaya çalışanlarla onu "başka bir şey"e dönüştürmeye çalışanlar arasındaki mücadeledir aslında. Tek parti döneminin hayirseverlik anlayışı; "yardımı hak eden" ve "etmeyen" yoksullar ayrımı... İkinci Dünya Savaşı sonrasında sosyal politikanın kurumlaşması... 1980 sonrası: Sosyal refah rejiminin çözülüşü; Fakir Fukara Fonu, Yeşil Kart... AKP döneminin muhafazakâr liberalizmi ve hayirseverliğin "dönüşü"...

Kitabın önemli bir katkısı, bu mücadele ekseninde, Türkiye'de devlet-toplum ilişkilerinin Cumhuriyet tarihi boyunca geçirdiği evrime yeni bir bakış açısı getirmesidir. Türkiye'de "iri" iddialara ve hararetle tartışmalara konu olan devlet-toplum ilişkilerine, sosyal haklar üzerinden pek fazla bakılmadı. İş hukuku, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarına sıkışan çalışmalar, devlet-toplum ilişkilerinin nasıl kurulduğuna ve nasıl anlamlandırıldığına dair bir analizin araçlarına dönüştürülemedi. Kitap, bu bakımdan öncü bir rol üstleniyor.

Hepimiz küresel sahnenin oyuncularız

Yirmi yıl önce küreselleşmeye bir terim, bir teorik kavram olarak bakılıyordu. Bugün ise bu inkâr edilemez gerçeği her gün acılı veya sevinçli bir şekilde yaşıyoruz; hepimiz küresel sahnenin oyuncularız olduk. Dünyanın önde gelen stratejistlerinden Kenichi Ohmae son kitabı Yeni Küresel Sahne de işte bu konuyu ele alıyor. Dünün ekonomi dünyasının külleri üzerinde oluşmakta olan küresel ekonominin özelliklerini ortaya koyuyor. Siber bağlantılarıyla; her yerde ve hiçbir yerde olmamasıyla, platformlarıyla, vb... Kitabın içeriğinden bazı başlıklar şöyle:

Sınırsız bir dünyada eski iktisat teorileri neden tarihe karışmıştır, bunun yerini ne alacaktır? Mevcut güçlü platformlar büyüme açısından nasıl değerlendirilebilir? Teknolojinin işlerimizi öldürmemesi için neler yapmalıyız? Bu yeni koşullarda hükümetlere düşen görevler nelerdir? Küresel ekonomide liderlik ve strateji problemleri...

Yeni Küresel Sahne

Kenichi Ohmae
Çeviren Leyla Aslan
Optimist
Yayınevi
392 Sayfa,
Kasım 2008
İstanbul



Krizde Ne Yapmalı?

Nicholas Bate
Çeviren Kıvanç Tanrıyar
Optimist Yayınları
184 Sayfa, Aralık 2008
İstanbul

2008-2009 krizini nasıl aşabilirsiniz?

Değişen küresel pazarların keskin tarafıyla tanıştık. Krizin tüm sektörleri vuracağı ve durumun düzelmeden önce daha da kötüleşeceği yönünde görüş birliği var. Ve herkes şu soruya yanıt arıyor: Krizde ne yapmalı?

İster tek kişilik bir orkestra, ister büyük bir şirket olun, Krizde Ne Yapmalı? 2008-2009 Krizini Nasıl Aşabilirsiniz? Sizi yokuşa aşağı götüren panik tepkilerinden uzak tutacak, ayakta kalmanıza ve sonunda gelişmenize yardımcı olacak değerli bir rehber.

Krizin hüküm sürdüğü sırada kaleme alınan kitapta; para meseleleri, zor kararlar, çalışanların durumu, yeniden yapılanma, zaman yönetimi, pazarlama ve yatırım gibi konular, içinde bulunduğumuz durgunluk temel alınarak işleniyor. İhtiyacınız olan bilgi ve yaklaşımların ardından esas mesele vurgulanıyor:

Hangi adımları atmalısınız?

Kitabın yazarı Nicholas Bate, Barclays, BG Group, Computacentre, GSK, Lilly, Marks & Spencer, Microsoft, MSN, PC World, Saatchi & Saatchi gibi firmalara danışmanlık yapan, İngiltere'de ona yakın kitabı yayımlanmış bir düşünce önderi.

Doğa sermayesine yatırım yapın...

Yöneticilerin, "Yeşil olmanın bir getirisi var mı" sorusunun ötesine geçip, bunun yerine, "Belli bir çevre yatırımı hangi koşullarda hissedarlara yarar sağlar" sorusunu sormaları gerekir. İster geleneksel bir ağır sanayi dalında, isterse yatırım bankacılığı gibi "temiz" bir sektörde iş yapıyor olalım, şirketler iklim değişikliğinin etkilerini gittikçe daha fazla hissederek olacaktır. Küresel ısınma tehlikesine kuşkuyla gözlerle bakanlar bile, kendileri dışında çok sayıda insanın endişelenmesi nedeniyle, bu olgunun çok kapsamlı sonuçları olduğunu kabul ediyorlar. Ve artık tüketiciler bir şeyi satın almaya karar verirken şirketlerin çevre sicillerini de dikkate alıyorlar. İşte tam da bu noktada çevre sorunlarının çözümüne yönelik ürün ve hizmetler sunabilecek teknolojiye ve vizyona sahip şirketler rekabet üstünlüğünün keyfini çıkartacaklardır. Başka bir şekilde ifade edecek olursak, iyi şeyler yaparak sadece başarılı olmakla kalmayacaklar, daha da başarılı olacaklardır. Harvard Business Review Serisi'nden Seçmeler dizisinin 43. kitabı olan "Yeşil İş Stratejisi" sürdürülebilir çevreci stratejiler geliştirme konusunda son yıllarda çeşitli ülkelerde kazanılmış deneyimleri irdeleyen sekiz makale ile gelecekte daha da önem kazanacak bu konuda okura ufuk açıcı fikirler sunuyor.



Yeşil İş Stratejisi
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yayınları

Amerika'nın dünyadaki rolü

Son üç başkanın yönetimi -Baba Bush, Clinton ve Oğul Bush- yirmi yıldan az sürdü, ama dönüm noktası olarak önemli bir zamanı kapsadı: Amerika Birleşik Devletleri'nin Soğuk Savaş'ın tartışmasız galibi olmasından sonra dünya tarihinde emsali görülmemiş ölçüde uluslararası hâkimiyetin tadını çıkarttığı bir dönem. Bu üç Amerikan başkanı sadece devletin başı değil hakikatte dünya lideriydiler. Uluslararası ilişkiler konusunda Amerika'nın en seçkin yorumcusu Zbigniew Brzezinski ABD'nin gücünün ve prestijinin büyük kısmını çarçur ettiği sonucuna varıyor. Yansız, ama sarcısız "İkinci Şans" sadece eleştirel değerlendirme yapmakla kalmıyor, aynı zamanda Amerika'nın dünyadaki rolü için yapıcı bir rehber sunuyor.



İkinci Şans / Üç Başkan ve Amerikan Süper Gücünün Krizi

Zbigniew Brzezinski
Çeviren Yelda Türedi
İnkılâp Kitabevi,
224 Sayfa, Ekim 2008
İstanbul

Bir çatışma ya da uzlaşma alanı olarak su sorunu

Ortadoğu'da, 20. yüzyılın başlarında yaşanan politik çekişme ve istikrarsızlığın en önemli nedeni petrol olmuş, bu önemli enerji kaynağına sahip olmak veya onu denetlemek, dönemin bütün güçlü devletlerini yakından ilgilendirmiştir. Dünya için, petrol gibi stratejik bir maddenin kaderi ve denetimi, "Ortadoğululara bırakılmayacak kadar ciddi" bir sorun olmuştur. 20. yüzyılı geride bırakıp 21. yüzyıla başladığımız bu dönemde petrol hala stratejik önemini korumaktadır ama bir sorun, Ortadoğu gündemine oturmuştur. Bu yeni sorun, canlılar ve yaşam için vazgeçilmez bir kaynak durumda olan su sorunudur. Ortadoğu, bir boyutuyla yaşlı idari ve siyasi politikalara dayanan, diğer boyutuyla kurak ve yarı kurak iklim koşullarından kaynaklanan bir su kıtlığıyla karşı karşıyadır. Bölgenin kit su kaynakları, hızla artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Su sorunu da, petrol gibi sadece "Ortadoğululara bırakılmayacak kadar ciddi" bir sorun.



Ortadoğu'da Su / Bir Çatışma ya da Uzlaşma Alanı

Abdullah Kıran
Kitap Yayınevi
314 Sayfa, Ekim 2008
İstanbul

Çevre kirliliği hep aklımızda olmalı...

Teknoloji, endüstri ve nüfusun artışında yaşanan dengesizlikler çevre kirliliğinin önemli boyutlarda artmasında neden olmaktadır. Bu kapsamda çevre kirliliğinin en büyük nedenlerinden bazıları; ülkelerin gelişmelerine dayalı kalkınmanın temel unsurlarını oluşturan, tarım, sanayi, turizm ve ulaşım sektörleridir. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çevre kirliliği sorunları toplumun yeterli duyarlılık göstermemesi sebebiyle her geçen gün artmaktadır. Çevre kirliliğinden kaynaklanan sorunların çözümü, dengeyi bozmada başrol oynayan insanların alacağı önlemler ile mümkün olacaktır. Bu önlemleri tema edinen eser, beş ana bölümden oluşmaktadır. Bölümler; su kirliliği, toprak kirliliği, katı ve tehlikeli atıklar, hava kirliliği, küresel ısınma ve iklim değişikliği olarak sıralanmıştır. Her bölümde, yukarıda sıralanan sorunlar hakkında detaylı bilgi verilmiş, bu sorunların çözümüne yönelik metotlar tartışılmıştır. Çalışma hem çevre bilimleri öğrencilerine hem de konuya ilgi duyanlara faydalı olacaktır.



Çevre Kirliliği ve Kontrolü

Özer Çınar
Nobel Yayın Dağıtım
Ekim 2008, 202 Sayfa
Ankara