



Prof. Jeffrey D. Sachs

Jeffrey D. Sachs Columbia Üniversitesi'nde Sürdürülebilir Kalkınma, Sağlık Politikaları ve Yönetimi Profesörü ve Yeryüzü Enstitüsü Direktörüdür. Ayrıca Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı'nın da direktörüdür.

Almanya ve Avrupa için yeni büyük bir koalisyon

Görünen o ki Almanya'da yeni bir büyük koalisyon hükümetinin politik koşulları açık. CDB/CSU başkanlığını elinde tutarken SPD, ekonomik ve mali politika konularında bakanlar düzeyinde liderlik görevinde olacak. Bu, gerçek bir koalisyon olur, SPD'yi siyasi olarak gömme ihtimali yoktur.

A lmanya ve Avrupa'nın dünya genelindeki dostları Hristiyan Demokratlar ve Sosyal Demokratlar'ın (SPD) tekrar büyük bir koalisyon hükümeti kurma ihtimalini tartışmaya niyetli olmalarıyla rahat bir nefes aldı. Dünyanın dinamik bir Avrupa Bölgesi'nde güçlü ve geleceği düşünen bir Almanya'ya ihtiyacı var. Yeni büyük bir koalisyon ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hükümeti bunu mümkün kılabilir.

SPD'nin Eylül'de kötü sonuçlar aldığı seçimlerin ardından muhalefete geçme kararı alması içten hatta stratejik olarak sağlam da bir hamle olabilir. Ama zamanlama doğru değil. Neredeyse her yerde diplomasinin çatlakları var.

ABD psikolojik olarak tutarsız bir başkan, plutokrat bir kabine ve Kongre'de Cumhuriyetçi bir çoğunlukla uğraşılıyor. Avrupa ekonomik, sosyal, politik ve kurumsal bir çoklu krizin eşiğinde. Çin ise aksine dinamik ve dışı yönelik tutumuyla AB'nin dinamik liderliği ve Çin ile temel inisiyatifler konusunda (Avrasya genelinde sürdürülebilir alt yapı projelerinde) yapıcı ortaklıklar kurulmasını sağlıyor.

Çok kritik bir dönem

Kısacası Almanya ve Avrupa'nın vizyon, istikrar ve küresel liderlik oluşturması için çok kritik bir dönem. Bu da Başbakan Angela Merkel'in Hristiyan Demokratlar Birliği (CDU), Bavyeralı kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birliği (CSU) ve SPD'nin uzlaşmak zorunda olduğu anlamına geliyor.

Ama CDU/CSU ve SPD çok dar görüşlü ve fevri olan bir önceki hükümeti genişletmek için daha fazla çaba sarfetmeli. Dünyanın ve Avrupa'nın daha fazla kurumsal ve finansal inovasyon sunan; bu şekilde ABD ve Çin karşısında Avrupa'yı küresel ilişkilerde gerçek bir rakip hale getirebilecek bir Almanya'ya ihtiyacı var. Bunu, ülkeler için günümüzün en önemli gereksinim olan sürdürülebilir kalkınma konusunda Avrupa'ya ve devlet yönetimindeki ustalığa derinden inanan biri olarak söylüyorum.

Sosyal anlamda kapsayıcı ve çevre açısından sürdürülebilir bir ekonomik büyüme çok Avrupalı bir fikir. Bu hedef şimdi Birleşmiş Milletler'in 2030

Merkel ve SPD lideri Martin Schulz'un öncülüğünde, Alman hükümeti mükemmel sorumlu ve deneyimli ellerde olur. Almanya'nın dostları, hayranları ve küresel sürdürülebilir kalkınmayı destekleyenler, bu atılım için umutlular.

gündeminde, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde ve 2015 Paris İklim Anlaşması'nda da destekleniyor. Avrupa'nın sosyal demokrasi ve Hristiyan demokrasi deneyimleri bu küresel vizyonu gerçekleştirebilir hale getirdi. Fakat bugün bu hedefler dünya genelinde kabul görüyor ve gerçekleşmeleri için Avrupa'nın liderlik görevini sürdürmesi çok önemli hale geldi.

Almanya'daki büyük koalisyon hükümeti, Avrupa'yı yönetme konumunda tutmaya yardımcı olmalı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bazı önemli fikirler sundu. Bir, AB Maliye Bakanı; yeni bir Avrupa yatırım programını finanse etmek için Eurobondlar; inovasyona daha fazla önem verme; Avrupa'nın uzun vadeli kalkınma konusunda stratejik bir ilgisi olan Afrika'ya artan yardımı finanse etmek için bir mali işlem vergisi ve ABD vergi beyan eden şirketler ve zenginlerin vergilendirilmesi konusunda küresel bir yarış tetiklemeden önce, daha genel bir vergi uyumlaştırması...

Yeşil büyümenin canlanması

Bu gibi fikirlere karşı çıkan Almanların aksine bir Avrupa Maliye Bakanı ve Eurobond finansal ahlaksızlık anlamına gelmez ve gelmek zorunda değil. Daha çok Avrupa'da yatırımların öncülük ettiği yeşil büyümenin tekrar canlanması anlamına gelmeli.

Çin, Avrasya'nın alt yapısını yeşil altyapı olacak şekilde renove etmek için Tek Kemer Tek Yol girişimini önerdi. Avrupa'nın, Avrasya'nın düşük karbonlu bir gelecek için alt yapısını yenilemek için Çin ile ortaklık kurarak aynı cesur vizyonu göstermesinin tam zamanı.

Eğer Avrupa kartlarını iyi oynarsa, Avrupa'nın (ve Çin'in) bilimsel ve teknik mükemmeliyeti böyle bir vizyonla daha da güçlenir. Aksi takdirde hepimiz gelecekte Çin'in ürettiği fotovoltaik hücreler tarafından şarj edilen Çin menşeli elektrikli araçlar kullanıyor olacağız. Almanya'nın otomotiv sektörü de tarihi bir dipnota dönüşecek.

Bir Avrupa maliye bakanı Avrupa'nın kendi başına sardığı 2008 finansal kriz sonrası ıstırabını sonlandırabilir. İnanması güç olsa da Yunanistan'da krizden on yıl geçmesine rağmen ekonomik kriz Büyük Buhan kadar kötü bir şekilde devam ediyor.

Bunun sebebi Avrupa'nın ve Almanya'nın finansal borçları (Yunanistan'ın ödenemeyen borçları da dahil) adil ve ileri görüşlü bir şekilde (Almanya'nın müttefiklerinin sık sık hatırlattığı gibi Londra'da 1953'te imzalanan Alman Dış Borçlar Anlaşması uyarınca) finansal karışıklığı çözmeye yanaşmaması. Eğer Almanya bu konuda öncülük etmezse Avrupa bir bütün olarak ciddi bir sosyal, ekonomik ve politik tepkilere yol açacak uzatmalı bir krizle karşı karşıya kalacak.

Macron on gün içinde iklim anlaşmasının ikinci yıl dönümünde dünya liderlerini Paris'te bir araya getirecek. Fransa bu anlamda kesinlikle takdiri hak ediyor ama Almanya da bu konuda alkışı haketti. Almanya'nın G20 başkanlığı süresince Merkel 20 G20 üyesinden 19'unun, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmayı bozmak için yaptığı utanç verici girişimlerine rağmen Paris Anlaşması'na bağlı kalmasını sağladı.

Almanya sağlam durdu

Evet, ABD siyasetinin yolsuzluğa bulaşması (özellikle petrol ve gaz endüstrisi tarafından yapılan seçim kampanyası finansmanı) iklim değişikliği konusundaki küresel uzlaşmayı tehdit etti. Ancak Almanya sağlam durdu. Kurulacak yeni koalisyon, ülkenin Energiewende'sinin (enerji geçişinin) önceki hükümetler tarafından belirlenen 2020 hedeflerini desteklemesini sağlamalıdır. Bu ulaşılabılır ve önemli taahhütler koalisyon görüşmelerinde pazarlık çipi olmamalıdır.

Fransa ve Avrupa'nın geri kalanıyla işbirliği içinde çalışan bir CDU/CSU-SPD ittifakı, iklim değişikliği konusunda çok daha fazla şey yapabilir ve yapmalıdır. En önemlisi de Avrupa'nın 2050 yılına kadar tamamen karbonsuzlaştırılması için kapsamlı bir enerji planına ihtiyacı var. Bunun için de tüm kıtayı, hatta Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz'i de kapsayan rüzgar ve güneş enerjisine, sıfır karbonlu bir akıllı güç şebekesine ihtiyaç duyulacak. Bir kez daha hatırlatalım, Çin ile yeşil bir ortaklık olan Eurobond'lar ve Avrupa'nın birlik ve beraberliği bu anlamda çok büyük bir fark yaratabilir.

Böyle bir ittifak, Avrupa için barış ve sürdürülebilir gelişmeyi teşvik eden, ABD'ye fazla bağımlı olmayan yeni güvenlik düzenlemeleri tarafından desteklenen yeni bir dış politikayı da mümkün kılacaktır. Milyonlarca müstakbel ekonomik göçmen için bir miktatsız olan Avrupa, göçle ilgili gerekli sınırları güçlendirmek ve uygulamak için sınırlarının kontrolünü ele geçirecek göçmenlik konusundaki gerekli sınırları güçlendirip yürürlüğe sokabilir.

Görünen o ki Almanya'da yeni bir büyük koalisyon hükümetinin politik koşulları açık. CDB/CSU başkanlığını elinde tutarken SPD ekonomik ve mali politika konularında bakanlar düzeyinde liderlik görevinde olacak. Bu, gerçek bir koalisyon olur, SPD'yi siyasi olarak gömme ihtimali yoktur ve AB'ye gerçekten yeşil, kapsayıcı, sürdürülebilir bir kalkınma gündemi için varılacak araçları görmezden gelemez ve inkar edemez.

Merkel ve SPD lideri Martin Schulz'un öncülüğünde, Alman hükümeti mükemmel, sorumlu ve deneyimli ellerde olur. Almanya'nın dostları ve hayranları ve küresel sürdürülebilir kalkınmayı destekleyenler, bu atılım için umut ediyorlar.